



EEN SPOORLIJN OP DE FÄRÖER EILANDEN ??

Van de Reporters ter Plaatse

Ergens tussen Schotland en IJsland, op 62° NB liggen de Färöer eilanden, een bizar, eigenzinnig en wondermooi land met een bevolking van 48.000 zielen, dat ergens nog wel van Denemarken afhangt, maar waarvan men kan zeggen dat het een quasi onafhankelijke staat geworden is, met zijn eigen taal, zijn eigen postzegels, zijn eigen bankbiljetten, zijn eigen nummerplaten, enz... Ook is geweten dat daar nooit ofte nooit treinen noch trams gereden hebben. Groot was dan ook onze vreugde toen wij op 08.07.2008 toevallig botsten, in het schattige dorpje Gjogv, op een zowat 60 m lang stuk smalspoor, met een bijhorend 2-assig wagonnetje, getrokken door een kabel. Eigenlijk gaat het om een onderdeel van een slipway, dat dient om kleine boten en materiaal over te brengen van de top van een klip naar de bodem van een kloof en omgekeerd. Een kabelspoor dus. Hoewel het om een bescheiden installatie ging, kon de pret écht niet op: wij hadden die lange en avontuurlijke reis niet voor niets gedaan!



1. De enige spoorlijn van de Färöer?



2. Het 2-assig wagonnetje naast het kabelspoor.

INFO

tekst : Philippe en Veronique Verelst
foto's : Philippe en Veronique Verelst